



TILLFÄLLE 1

Först av allt: Stämmer era mejladresser i de mejl jag skickat till er?
bengtjn@gmail.com

Det är bra om vi kan ha en bestämd bok som gemensam utgångspunkt. Jag har fastnat för boken på bilden ovan: Boken *Eva Johansson, Kom igång med din släktforskning* har kommit till dem som beställt den. Den kostar 195 kr.

Det finns en del olika program som man kan använda för att läsa kyrkböckerna på nätet. De tar en avgift av användaren. Jag själv brukar använda **Arkiv Digital**. Det kostar 1 995 för ett år, men ger tillgång till allt som är digitaliserat i Sverige av kyrkböcker och folkbokföring, domböcker och bouppteckningar, generalmönsterrullor m m.

Ett gratis alternativ är **Riksarkivet**.

Mitt förslag är att vi startar den här kursen med att använda **Riksarkivets** sida.

Så småningom, när man känner, att detta är något man definitivt vill fortsätta med och satsa en slant på, så kan man ju ta steget fullt ut och abonnera på t ex Arkiv Digital. Det är lättare att söka i, särskilt om man forskar på sidolinjer, syskon, framåt i tiden.

Vi tar alltså den första terminen till att lugnt känna oss för och bekanta oss med släktforskningens grunder. Jag räknar med att ni är nybörjare och amatörer, annars kan arbetet kanske kännas lite för enkelt och enformigt.

Och därmed vill jag också ha sagt, att jag själv inte är någon större expert. Jag är inte nybörjare men en något så när erfaren amatör, som delar med mig av det jag kan.

Jag räknar med att ni är nybörjare och ser som viktigaste målet att hjälpa er att komma igång.

Det gäller att inte ha bråttom, när man släktforskar. Tålamod är en god sak. Det kan gå snabbt att komma tillbaka till 1700-talet, men det kan också ta lång tid, beroende på hur noga man vill vara – och det är ju viktigt att det framför allt blir rätt.

Jag antar att ni kommer att forska även lite hemma. Det hoppas jag ni inte kan låta bli. Den här webbplatsen når ni ju också hemifrån. Och boken har ni ju till er hjälp.

Jag kommer att hjälpa er med det jag kan, men vi är ju några stycken, så det kan bli lite väntetid kanske. Det kommer att gå snabbare efterhand som ni blir vana. Dock – som sagt – ta det lugnt! Kyrkböckerna ändrar sig inte. Det finns inget speciellt mål. Vägen är målet.

Jag räknar med att ni redan har bestämt er för vilken person som ska vara er första proband – dvs vem i er släkt ni vill börja forska på. Namn, födelsedatum, födelseförsamling. Har ni problem med födelsedatum och/eller församling, så kan ni berätta för mig, så kanske jag kan hjälpa till.

Följ den här länken och läs som hemuppgift igenom, vad där sägs om släktforskning. Notera vad du tycker är oklart och ta upp sådana frågor vid nästa kurstillfälle!

<https://www.genealogi.net/om-slaktforskning-2/om-slaktforskning/>

Nu ska vi gå in på riksarkivets samling av kyrkoarkiv.

Vi bryr oss inte om några andra arkiv tills vidare. Det är kyrkoarkiven som är den primära källan, när man börjar sin släktforskning. Det är för det mesta Födelseboken man startar med.

I församlingens **FÖDELSEBOK** antecknades barnets föräldrar och dopvittnens namn men också var familjen bodde. Därför är födelseboken viktig att börja med.

I **DÖDBOKEN** bokfördes dödsfall och begravningar och i **VIGSELBOKEN** skrev prästen in lysningar och vigslar. födelsebok, en vigselbok och en dödbok.

Prästerna förde också bok vid husförhören som hölls varje år.

Kyrkhult Födelse/dopbok 1895-1916

Alma f 14/1 1896

John Jönsson Levin 1852 30/1 Torpare. Sid 361 i Husförhörslängden

h Bengta Jönsdotter 1861 29/5

1 Källeboda

Döpt 2/2 av Nils Stigner

Vittnen/faddrar

Bond Jöns Mattsson m h Slagesnäs

Smed Sven Friberg Källeboda

Modern kyrktagen 23/2

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrktagning>

Börja nu att söka efter den person du vill börja din släktforskning med! Gå in på <https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv> och sök upp personens födelseförsamling och därefter aktuell Födelse/dopbok ! Bläddra tills du hittar den du söker. Anteckna därefter allt du finner och ange källa och sidnummer! Skriv för hand och renskriv i en tydlig uppställning.

Om ni vill kan ni använda färdiga formulär: Ansedel och antavla. Jag har skrivit ett par stycken till er var, som ni får idag. Jag kan senare skicka mallar till er med e-post, som ni själva kan skriva ut, när ni sitter vid en skrivare. Ofta är det ont om plats att skriva på, så jag rekommenderar att ni också bokför i era kollegieblock eller för över till Word, exempelvis.

TILLFÄLLE 2

Några frågor av allmänt intresse?

Genomgång av repetitionsuppgiften som skickats ut

Vidare till **Husförhörslängd** som gäller Alma Levin 1886-1896 sid 361 enl ovan !

Först lite info ur Eva Johanssons bok:

HUSFÖRHÖRSLÄNGDERNA BERÄTTAR OM HUR SLÄKTINGARNA LEVDE

I födelseboken fick vi veta en hel del om Alma Levin. Inte bara när hon föddes utan också vilka hennes föräldrar var och på vilken plats familjen bodde när hon föddes. Prästen har till och med skrivit upp vilket uppslag i husförhörslängden familjen finns på.

HUSFÖRHÖRSLÄNGDEN är nyckeln till fler uppgifter om Alma och hennes familj. Prästerna höll varje år förhör med sina församlingsbor och bokförde dessa i en bok som kallas husförhörslängd. Idag är husförhörslängderna en guldgruva för den som vill utforska sin släkt. Det är här vi får veta hur många barn som fanns i en familj, när någon flyttade, om någon hade begått ett brott med mera.

Enligt 1686 års kyrkolag skulle prästerna undervisa församlingsborna i kristendomskunskap och anteckna i kyrkboken hur mycket de lärt sig. Husförhören upphörde kring förra sekelskiftet men fortsatte en bit in på 1900-talet i en del församlingar. 1895 bytte husförhörslängden namn till **FÖRSAMLINGSBOK**.

För att kontrollera att alla deltog i husförhören krävdes en förteckning över församlingsborna, det vill säga husförhörslängderna. Alla som var bosatta i församlingen skulle vara inskrivna i längden. Den som vistades på sjukhus eller i fängelse var fortfarande skriven i hemförsamlingen. Familjerna upptecknades i geografisk ordning i socknen. Detta kan jämföras

med vår tids **FOLKBOKFÖRING**.

Husförhörslängderna sträckte sig över flera års tid. Antalet år i varje volym kan variera betydligt, både mellan församlingar och över tid. Vanligt är fem eller tio år.

Det som hände i en familj under denna period skrevs in i husförhörslängden, sådant som skulle bokföras av prästen. Det innebär att barn som föddes skrevs in, liksom om familjemedlemmar dog, flyttade eller gifte sig. Dessutom brukade de flesta präster anteckna om någon i familjen dömdes för ett brott, var sjuk, handikappad eller fattig. Det kan också finnas anteckningar om det som kallas FREJD, det vill säga hur man uppfört sig. Vissa präster kunde skriva en hel del här, andra betydligt mindre.

Vi hittar också uppgifter om huruvida familjemedlemmarna vaccinerats, om någon var inskriven i sjömanshus och uppgifter om värnpliktsnummer.

Om en familj finns på samma gård generation efter generation är det som regel lätt att hitta dem i husförhörslängderna. Men för varje ny generation tillkommer ju alltid en utomstående man eller kvinna. Är denna inflyttad från en annan församling får man gå via flyttnoteringarna och söka vidare i hemförsamlingen. Kommer den ingifte från socknen kan man gå till vigselboken för att se varifrån vederbörande kommer och hitta tidigare generationer.

Det anges också för det mesta var personen är född.

Alltså vidare till **Husförhörslängd som gäller Kyrkhult 1886-1896 sid 361 enl Födelseboken ovan!**

ELLER – gå vidare med er egen proband och sök upp aktuell församlingsbok/husförhörslängd!

<https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv>

TILLFÄLLE 3

**Genomgång av en Husförhörslängd ovan
Alma Levin**

Fortsätt idag med din egen proband bakåt!

Anteckna noga allt du hittar!

TILLFÄLLE 4 (7/11 2024)

**HÄR BÖR VI LÄGGA IN ÖVNINGAR PÅ "1700-TALSSTIL"
Skjuts upp!**

Vigsellängder

**Sök upp lysning och vigsel 1861 för undantagsman Jöns Larsson f 1803
I Ivetofta församling! Vem gifter han sig med? Åldersskillnad?**

**1837 27/8 vigdes pigan Johanna Svensdotter i Örkeneds församling?
Med vem? Vilken by bodde han i? Hon?**

Drängen Sven Andersson gifte sig i Listerby 1849. Första lysningen var den 23 september. Vem var bruden ? Vilket datum vigdes de? Var bodde brudens far?

I husförhörslängden för 1875-81 Jämshögs församling finns ett barn i Erikstorp, som är fött 1880 17/8 och heter Olof. Vad heter hans föräldrar och när gifte de sig? Vilka sidor i husförhörslängden kom de ifrån, när de gifte sig?

Dödböcker

Den 21 februari 1873 dog en pojke i Urshults församling. Han hette Håkan Carlsson. Vad dog han av? När begravdes han, och vad hette hans mor?

I Bräkne-Hoby dog en kvinna 1835 30/1. Vad hette hon? Hur gammal? I vilken by? Anledning? Vad hette hennes man? När begravdes hon?

Enligt dödboken för 1862 i Åhus församling verkar det under juni-juli ha härjat en epidemi, som krävde flera barns liv i bl a Yngsjö och Ripa. Hur många? Vilken sjukdom handlar det om?

**Husförhörslängd Degeberga 1879 Degeberga No 27, sid 118.
Åbohustrun Sissa Persdotter avlider den 1/10. Hur gammal?
Dödsorsak? Hennes man Åbon Sven Svensson dör 27 dagar senare.
Av vilken orsak?**

TILLFÄLLE 5 (21/11 2024)

Flyttlängder

In- och utflyttningslängderna var ursprungligen förteckningar över mottagna respektive utfärdade flyttattester. Därför finns normalt inga noteringar i längderna vid flyttningar inom ett och samma pastorat; dessa noteras bara som hänvisningar till de nya sidorna i husförhörslängderna. Ofta fördes därför gemensamma flyttningslängder för hela pastoratet. Det förekom dock att en komminister hade ansvaret för kyrkobokföringen i en eller flera annexförsamlingar, och då kan också flyttningar mellan de olika delarna av pastoratet finnas i flyttlängden.

Men senare (framför allt sedan det fr.o.m. 1860 också skulle redovisas uppgifter om flyttningar till Statistiska Centralbyrån), så blev det vanligt att varje församling fick egna flyttningslängder, där man också kan återfinna flyttningar mellan alla församlingar i pastoratet.

Flyttningar inom samma församling finns inte i flyttningslängden (om inte församlingen varit uppdelad i olika kyrkobokföringsdistrikt). De flyttningarna noteras bara i husförhörslängden, som hänvisning till den nya sidan i längden.

Ofta är noteringarna i flyttningslängderna numrerade. Numret i utflyttningslängden motsvarar då numret på attesten.

Det är normalt olika datum i utflyttningsförsamlingens utflyttningslängd och inflyttningsförsamlingens inflyttningslängd

vid en och samma flyttning. Datumerna visar när attesten skrevs ut av prästen i den gamla församlingen respektive mottogs i den nya.

Bilagor (HII)

Bilagorna utgörs av flyttattester som medfördes vid flyttning till ett nytt pastorat, och innehåller uppgifter ur utflyttningsförsamlingens kyrkoböcker.

Av attesterna skulle framgå personens födelsetid och -församling, kristendoms-kunskap, frejd (medborgerligt förtroende, t.ex. upplysning om en ev. dom) och om vederbörande var gift eller till äktenskap ledig. Vidare fanns där uppgifter som behövdes för folkbokföringen, som t.ex. om attesterna var utfärdade före eller efter årets mantalsskrivning.

Inte sällan är uppgifterna på attesterna mer detaljerade än det som skrivits in i inflyttningsförsamlingens inflyttnings- och husförhörslängder. T.ex. kan det uppges på vilken gård personen bott i den gamla församlingen.

Ibland kan attester ha återanvänts vid nya flyttningar, och kan då innehålla hela 'reseberättelser'.

Övningar

1 – I husförhörslängden för Gammalstorp 1886-1900 får man veta att Pernilla Olsdotter (Krympling) boende på Agerum Nr 1, f 1843 29/4 i Gammalstorp

har flyttat 1896. Vart har hon flyttat? För att lokalisera henne i den nya församlingen dit hon kommit får vi gå till Inflyttningslängd för den församlingen 1896. Vilken församling gäller det? Det står också angivet i husförhörslängden.

2 - I Angölsmåla i Kyrkhults socken flyttar en piga vid namn Emma Carlsdotter f i Asarum 1873 30/11 till Ringamåla församling 1895, förmodligen i samband med giftermål. Var i Ringamåla hamnar hon? Och vad heter hennes man där? Var är han född?

3 – I husförhörslängden 1881-85 Färlöv Nr 2 flyttar 1883 19/10 pigan Tilda Hurtig f 1865 26/2. Vart flyttar hon? Se efter i den nya socknens Inflyttningslängd, var någonstans i den församlingen hon hamnar! Hon flyttar därifrån också. När? Vem har hon då gift sig med och vart flyttar de tillsammans? Hur gammal är hennes man?

4 – 1884 24/10 flyttar pigan Christina Andersson från Konga Nr 12, Du får veta vart, om du letar upp henne i husförhörslängden för Konga 1881-86. När är hon född? Vad heter hennes far? Det kan du se, om du går till den sida i samma längd som det uppges att

hon kommer till Konga 12 ifrån. Sök upp henne i den nya församlingen och se var hon hamnar! Vart flyttar hon härnäst?

TILLFÄLLE 6

Arkiv Digital

VT 2025 6/2

TILLFÄLLE 25-1

Start fortsättning

Gå in på det du höll på med av ditt eget material i höstas och bestäm var du ska fortsätta nu i vår.

Vi hinner börja med 1700-talsstilen

www.vilan.org/slaktkurs/tyskhandstil.pdf

TILLFÄLLE 25-2

Fortsätt med ditt eget material och 1700-talsstilen

Övn 1-10 samt Repetitionstexten och

Flyttningsattest från Norrköping 1755

TILLFÄLLE 25-3

Fortsätt med ditt eget material och 1700-talsstilen
Övn 1-10 samt Repetitionstexten och
Flyttningsattest från Norrköping 1755